

*Van hot naar her.*

## 32. Iets nieuws

Ik las dat FC Emmen er deze winter weer een stuk of 9 spelers bij heeft gekregen. De club bungelt troosteloos onderaan in de eredivisie, en ja, een kat enzovoort. Dus 9 nieuwe spelers naast de paar die al eerder waren binnengelopen. En dan bedoel ik niet financieel, maar meer in de trend van; Aankloppen, tussen de benen van de nieuwe gesponsorde hoofdingang naar binnen lopen en als de receptioniste door de luidspreker bij de deur, (in de vorm van een sprekende...., laat maar, inside joke) antwoord: "wie is daar?" de vraag stellend: "heb je nog een plaatsje voor mij in deze spannende herberg? Ik kan namelijk niets, maar ben wel dagelijks te vinden bij de lokale Macdonalds, zoals meerdere spelers van jullie eerste, althans zo vermoed ik gezien hun postuur, maar ik wil graag spelen!"

Ik vrees namelijk dat ze zijn gestuurd door hun vrouw met de mededeling: Okay! Dus jij wilt spelen? Is FC Emmen dan niets voor jou? In de hoop dat er voor de vrouwen ook iets te spelen over blijft natuurlijk.

Ik feliciteer overigens de supporters van harte met het feit dat ze het stadion niet in mogen. Want je zult maar aanwezig moeten zijn bij het gestuntel van dit campingelftal.

Ooit sprak de onvergetelijke voorzitter van de KNVB die het presteerde Johan Crujff **niet** als bondscoach aan te trekken voor het WK voetbal 1994 in de VS, Jos Staatsen, wie kent hem niet, de legendarische woorden : "*We gaan iets nieuws doen, iets dat nog niet eerder in Nederland is vertoond. We gaan een sportkanaal beginnen.*" De kenners weten dat dit een flop is geworden en mijnheer Staatsen werd netjes gearkeerd. Nooit meer wat van gehoord.

Fc Emmen gaat dus ook iets nieuws doen, of eigenlijk iets wat alle clubs doen die niet de gewenste resultaten behalen: personeel vervangen. Uiteraard is het mogelijk dat aangetrokken werknemers niet helemaal voldoen aan de van te voren hoog opgedreven verwachtingen, maar als dat kennelijk geldt voor de helft van het werknemersbestand, dan zou de leiding van dat bedrijf zich achter de oren moeten krabben en wellicht ook even bij zichzelf te rade gaan lijkt mij.

Onze regering heeft dat inmiddels dus ook gedaan en devoot vol boetdoening de pijp aan Maarten gegeven. Nu is het zo dat Maarten van Rossem niet rookt, anders zou ik dat een serieuze optie vinden.. We hebben behoefte aan een nuchter denkende leiding die zonder veel omwegen zegt wat hij vindt en in mijn ogen nogal vaak gelijk heeft. Of aan de Maarten in ons midden, maar die heeft geen zin, want is net als bestuurslid van onze vereniging gestopt. Maar nee, men stopt en gaat vrolijk verder, zij het onder een iets ander mandaat. En dat, lieve mensen, hoort ook zo in een gezonde parlementaire democratie. Stoppen omdat iets niet goed gaat, en vervolgens weer gewoon verder gaan. Waar hebben we dat meer gezien? Zegt de naam Dick Advocaat u nog iets? Maakt tot twee maal toe een bende van het Nederlands elftal, en ging vrolijk verder bij onze Oost-Europese vrienden, alwaar hij grote successen boekte. Inmiddels loopt hij weer (op moment van schrijven) trots als een pauw rond in De Kuip. Mislukkingen hebben hem geen windeieren opgeleverd.

Iets nieuws beginnen is dus relatief wil ik maar zeggen.

Laten we hopen dat we de komende maanden een nieuwe wereld mogen aanschouwen. Vol met vrijheden en met een terugkeer van ouwerwetse rust, reinheid en regelmaat in het land.

Iets nieuws wat er dus al is geweest. Jaren geleden.