

Van hot naar her.

Verwarring

Het zijn verwarrende tijden...of eigenlijk niet zo verwarrend, want er gebeurt zoveel dat alles als een grote brij over ons heen komt. En ja, dan zien wij in de brij de krenten niet meer.

Ik ben er trots op dat jullie na mijn oproep in de vorige column massaal zijn gaan stemmen vorige maand. Maar dan denken jullie: "Mooi zo, mijn taak zit erop, ik heb mijn plicht gedaan, hier met die fles, we gaan het vieren, deze ultieme dag van de democratie.

Helaas dan hebben jullie buiten de waard gerekend. Want ten eerste : de waard mag helemaal niet schenken, want de tent zit op slot. En ten tweede de waard zijn in dit geval de dienaren van ons land, de mensen die wij hebben aangewezen de integriteit van de waardevolle democratie te bewaken en zorgvuldig met de aan hen toebedeelde stemmen en het vertrouwen om te springen. En dit onder leiding van onze opperwaard Mark.

Dat ging ff mis.

In de totale verwarring die er momenteel heerst rond het vaccinatiebeleid werd het zelfs een van onze gezagsdragers teveel en rende, haar boeltje bij elkaar graaiend, de vergadering uit en dwarrelende papieren achterlatend sprong zij in de gereedstaande buurtbus om kuchend de chauffeur te verzoeken naar elders te vertrekken. Zij was geen hij met bmi 40+, was zeker geen 90+, leed niet aan iets wat ik vergeten ben en zat niet in een bejaarden volière, kortom: niet gevaccineerd.

Nu sluit ik niet uit dat ze wel aan de beurt had kunnen zijn voor een vaccinatie, maar ik weet niet hoe het u vergaat: ik snap er helemaal niets van. En zij ook niet denk ik. Volgens mij is op het moment van schrijven (vr. 09 april 16 uur, red...oh wacht) als volgt:

Als je boven de 10 bent en onder de 110, als je minder weegt dan 90 kg, een niet essentieel beroep hebt, linkshandig maar wel rechtsdragend bent en je woont ten Noordoosten van de Vecht dan ben je binnen 2 tot 10 weken aan de beurt voor de 1^{ste} vaccinatie...Of niet.... of zoiets. Kan zijn dat de Overijsselse Vecht in dit geval werd verward met de Utrechtse. We nemen het haar dus niet kwalijk.

En het is ook maar afwachten wat je allemaal ingespoten krijgt hé. Een minuscuul ingespoten voertuig doet wonderen. Vraag dat maar aan Ben Feringa. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken een Spoetnik ingespoten te krijgen, want let op mensen: De eerste ruimtereis met een levend wezen was met de...Spoetnik. (Laika, voor degenen die als eerste in aanmerking kwamen voor een vaccinatie , klinkt deze naam bekend in de oren.) Voor je het weet wordt er een mini packman je aderen ingejaagd, getraind om bij aankomst in de hersenpan bepaalde regionen aan te vallen waardoor je binnen een maand niet meer te verstaan bent, vreselijk corrupt, lak aan andermans levens, sowieso het leven en de lever en dus niet van de wodka af kunt blijven. Wat op zich ook wel een voordeel is, want je vergeet daardoor dingen wat makkelijker. En dat is dan weer handig als je in een positie zit waar je geweten en geheugen af en toe moet worden uitgeschakeld.

Maar intussen zitten wij, gewone stervelingen, er maar mooi mee. Of liever gezegd, we zitten er nog niet. Niet aan de bar in ons geliefde kantine en niet aan de rand van de baan. Maar gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel. Ik zie weer regelmatig mensen op de baan staan en zelf ben ik weer samen met mijn geliefde maatjes begonnen met lessen. Helaas niet van de dorst. Dat moet nog gewoon thuis. Gelukkig moeten we om 22 uur thuis zijn, dus hebben we nog genoeg tijd om dat te regelen.

Drinkt Rutte trouwens Wodka? Of haal ik nu alles door elkaar?

Jaap

